



Inbjudan



Förord till Sagan om Östra Sommarstaden:

Det har blivit dags att fira Östra Sommarstadens 50-åriga tillvaro.

För att få en sammanfattande bild över de gångna åren, upprepas delar ur skriften vid 40-årsjubileet i denna SAGA främst för att även nya kolonister skall få en någorlunda helhetsbild av områdets tillkomst och framåtskridande.

Här – först ett stort tack till initiativtagarna för områdets tillkomst och utformning – Johan Persson, Einar Nordkvist, Oscar Ekberg samt stadsträdgårdsmästarna Tage Persson och Gerhard Wadensjö för deras initiativ och idoga insatser.

Vi upprepar även vårt tack till Ystads stad resp kommun och dess olika befattningshavare, som under de gångna åren visat både förståelse, tillmötesgående och generositet mot vår förening, både i starten och under åren som gått.

Främst är det "markägaren" Fastighetskontoret men även andra aktuella avdelningar inom staden/kommunen som ställt upp när så erfordrats.

Här kan t ex nämnas ett par numera pensionerade – f d chefen för Fastighetskontoret Åke Måansson respektive Tekniska detaljen Nils Nilsson.

Deras välvilliga anda lever kvar med nutida cheferna Gunnar Lundstedt respektive Erling Alm m fl.

Åven personalen i övrigt inom dessa avdelningar har ställt upp på ett bra sätt när behoven påkallat, t ex vid reparation av kommunens eller våra vattenledningar med bl a Sven Pihlman i spetsen.

Afvalls-/containerverksamheten genom kommunens försorg (vi betalar) fortjanar också en eloge, där samverkan och service sköts med den äran, både av kontors- och utförandesidan.

På samma goda sätt har Parkavdelningen ställt upp, bl a vart tredje år när poppelränderna utanför staketet behöver klippas för att inte dess skugga skall hindra upptorkningen av odlingsmarken i kolonierna innanför. I de fall det varit brist på personal eller tid, har föreningen mot ersättning hjälpt till med detta arbete – alltid i god samverkan. Som ytterligare upplysning bör nämnas Ystads Energi AB och dess personal som vår förening samverkat med på ett mycket bra sätt. Så har t ex belysningsstolpar satts upp i alla gångar, dels som ledbelysning efter mörkrets inbrott, dels för att något så nära avskräcka "objudna nattgäster" som trots allt vid några tillfällen hemsökt våra koloniugor.

Det mesta berömmet går dock till våra kolonister för deras utmärkta sätt att sköta sina kolonier. All den respons och support från markägarsidan och dess olika specialister, har smittat av sig på oss kolonister. Nästan varje år kan föreningen dela ut "Diplom för 25 år med välskött koloni" till alla som varit med så många år. Endast tre kolonister har blivit uppsagda till avflyttnings "på grund av dåligt skötta kolonier och stuga" under de senaste 10 åren.

Detta visar tydligt att koloniverksamheten är uppskattad och omhuldas på ett bra sätt av kolonisterna. Även gemenskapen inom området är god, vilket bl a medför att boende inom skilda stadsdelar träffas och umgås på ett sätt som inte skett om koloniområdet inte funnits till.

Vi är stolta över vårt koloniområde och vi fick ett fint erkännande för en del år sedan av dåvarande chefen Tekniska förvaltningen – Lars-Arne Gabrielsson – när han i Ystads Generalplan bl a skrev: "Östra Sommarstadens koloniområde ligger som en vacker oas vid den nordöstra infarten till Ystads stad."

Detta uttalande får stå som slutvinjett för denna samnaga om de gångna åren, men även som ett mål för alla kolonister, både idag och i framtiden.

Stig Petersson
Ordförande

Sagan om Östra Sommarstadens koloniförening började hösten 1946 vid ett möte på Folkets Hus den 16 september. Ett hundratal intresserade hade uppmärksammat en annons i tidningen Aurora. Den som kallat till mötet var lokföraren Johan Persson. Protokollet fördes av kollegan konduktör Oscar Ekberg. Av protokollet framgår att flera som tidigare odlat kolonier var missnöjda med stadens sätt att behandla kolonierna. När man väl hade fått en jordlott i kultur blev man uppsagd på grund av att en ny väg eller fastighet skulle uppföras. Stadsträdgårdsmästare Tage Persson hade stor förståelse för detta och tog helt deras parti. Man beslöt bilda en förening och tillsatte en interimstyrelse med stadsträdgårdsmästare Persson, lokförare Johan Persson, konduktör Oscar Ekberg, maskinformare Johan Holmkvist och chaufför Karl Andersson. Vid sitt andra möte avslöjade initiativtagarna att området man önskade var den sydlänta slänten öster om den nya Herrestadvägen utmed Öjavägen (Kristianstadsvägen) och söder om denna.

I en skrivelse daterad 1 november 1946 skriver Tage Persson:

"Samtliga kolonisters stora förhoppning har realiseras, då Ystad stads kolonister bildat sin egen koloniförening. Koloniträdgårdsföreningens första fråga gäller, att staden till oss arrenderar ett jordområde på längre tid. Det av oss föreslagna jordområdet anse vi lämpligt, då det ligger utanför stadens stadsplanelagda yta. Där skall koloniträdgårdsföreningen kunna arbeta i lugn och ro med sina kolonier och bygga upp och skapa en tillitande bild av naturskönt och socialt värde."

Den 22 januari 1948 tar drätselkammarens jordbruksavdelning ställning till förslaget och den 4 februari 1948 får det sitt godkännande av drätselkammaren. Formgivare för det trubbigt triangelformade koloniområdet var dåvarande stadsarkitekten Rune Welin.

Den 15 februari 1949 kallas interimstyrelsen till möte i Folkets Hus. Där beslutas att föreningen skall heta Koloniföreningen Östra Sommarstaden i Ystad. 104 personer skriver in sig i rullorna.

Den 28 mars är det lotttdragning om de 171 jordstycken som står till medlemmarnas förfrämmande. Nu fick var och en hålla till godo med den jord som ädet gett honom, oavsett om det blev en sandplätt i sydväst, ett stycke mossmark i söder eller en lerig stenhöjd i norr. Marken var ett 7,5 hektar stort område som tidigare tillhörde Öja gård. Den delvis steniga och bångestyriga marken brukades som åker. Näraliggande slakterier lär även ha gjort sig av med åtskilliga ben på det föga prydliga området.

Den 1 april 1949 var det äntligen klart för de förhoppningsfulla nyodlarna att sätta spaden i jorden.

Idén med koloniträdgårdar föddes i mitten av 1800-talet i Tyskland. Den moderna kolonilotternas fader anses läkaren och filantropen D G M Schreiber i Leipzig ha varit. I Sverige lär de första kolonilotterna ha anlagts i Landskrona i slutet av 1880-talet. I Ystad anlades de första kolonierna åren närmast efter första världskriget. Lotter fanns bl a öster om blivande Konstmuseet. Många av kolonisterna som i april 1949 tog första spadtaget hade tidigare odlat mark i Fridhemsområdet, vid Egna Hem och sydost om Folkets Park. Nu hade de slutligen fått en "egen" jord i Östra Sommarstaden.

1950 inthägnar man området och drar vattenledningar i alla gångar. 1951 planterar man poplar i öster och väster. En vaktmästare anställs 1952 och som erhåller 300 kronor per år. 1954 tar man en koloni i beslag på grund av vanvård.

Med början 1956 kör kommunen gratis sopor åt föreningen. Detta är här man en enkel 10-

års fest på Folkets Hus eftersom föreningen bildades 1946 trots att första styrelsen inte tillträdde förrän 1949. Kommunens gratiskörning blev inte så långvarig utan upphörde 1957. Året efter, 1958, påbörjas Dragongatan och man sätter blomnamn på gångarna i Sommarstaden. 1959 har man inget 10-års jubileum. Detta är köper man en fruktspruta. En årsavgift införs på 3 kronor år 1960. Belysning vid norra ingången får man 1961 som då också var en infart. 1962 sätter man upp anslagstavlor. Popplarna blir också beskurna detta år. 1963 firar man ett 15-års jubileum. Beslutar också att tillåta nyttotrafik med bil på området. 1964 bildar man en stadgekommitté. Nya Stadgar och ordningsföreskrifter antas. 1965 och samma år gör man en ny parkering i söder. 1968 kräver man kommunen på en elkabel så elektricitet blir indraget detta år.

20-års jubileum firar man 1969. Sopsäcksställ införs 1970. Man skaffar fler toaletter 1971. Nya Ringvägen planeras 1972. Man har underskott i kassan varför man får höja avgiften. Vid arbetsdagen tar man ut en straffavgift på 5 kronor för dem som inte deltar! Ny grind blir det också detta år. 1973 lägger man bergavfall och grus på gångarna. Stort problem har man också med kaninerna på området. 1974 firar man 25-års jubileum. Sommaren är den torraste sedan 1901 varför vattenköstnaderna blir höga. En ansökan om bihus avslås 1975 och man förbjuder störande helgarbete samt nattlig bevattning. 1976 avskaffar man vaktmästarsysslan och låter styrelsen överta denna uppgift. 1977 höjer man arrendet till 50 öre per kvadratmeter. Man arrangerar också en resa till Danmark. Ännu en utflykt blir det 1978 då till Almåsa i Malmö. Samma år blir man också medlem i Riksförbundet inför kommundens nya arrende.

1979 tecknar man nytt arrendekontrakt som sträcker sig till 2004. Firar också 30-års jubileum detta år. 1980 minskas området med 10 meter i söder när kommittén byggde sitt nya förrådsområde. Utflykt arrangeras till Landskrona. 1981 har man halvårsmöte i nya föreningsstugan med de första vattenklosetterna och ett dusch. Reviderade stadgar antas samt en utflykt till Blekinge arrangeras också samma år. Året efter, 1982, får man varmvatten i föreningsstugan. Norra torrdasset byggs också om till en modern spolande anläggning med dusch. En stugkommitté bildas 1983 och man gör en utflykt till Ven. Festkommitté tillsätts 1984. Samma år anordnas parkering på Nypongången. 1985 övergår man till container under tiden 1 april till 1 september. Utflykt ordnas till Småland. Arrendet höjs 1986 till 1:50 per kvadratmeter.

1987 renasas björkdungen och en gräsmatta anläggs. Föreningestugan kläs med plåt, i sydväst sätter man i en ny gånggrind. Festkommittén är aktiv och arrangerar gemensamma fester och knytkalas. Sommaren är regning och bara i juli föll 98 mm. 1988 renoverar man köket i föreningsstugan. Påbörjar nytt staket i öster. Festkommittén anordnar kräftekiva, grillkvällar samt julbord. 1989 ger man ut en minnesskrift med anledning av föreningens 40-års jubileum. Festligheterna samlade 110 deltagare. Kommunen uppvaktar med ett värdråd – Rosenhagtorn – vid föreningsstugan. Detta är köper man också stolar till föreningsstugan. Festkommittén får berömmande ord i verksamhetsberättelsen som gott kan upprepas: "Föreningen är festkommittéledamöterna stort tack skyldig, ty det är deras initiativ som får kolonisterna att träffas, att lära känna varandra och ha trevligt".

1990 lade man plattor vid föreningsstugan, köpte nät till östra staketet samt singel till gångarna. Man påbörjade också reparation av dåliga vattenledningar i Nypongången. 1991 håller containerköstnaderna på att ruinera föreningen eftersom köstnaderna sedan 1987 stigit med 10.000:- per år! Styrelsen beslutar inför 1992 att använda låsbar container med sopnedkastslucka samt att det i varje koloni skall finnas kompost. Energiverket sätter samma år upp belysningspunkter vilket uppskattas.

Festkommittén ordnar ett julbord som avnjuts på Löderups Strandbad. Resultatet av en låst container 1992 blev 36 ton mindre avfall!

Fastighetskontoret tog bort slyn i öster där man istället lade barkmull. Detta är köpte man in 76 ton extra grus till gångarna. Man beslutar inställa festverksamheten på grund av brist på villiga ledamöter till festkommittén. En tillfällig kommitté anordnar en grillafton som samlar 73 stycken! 1993 köper man en ny spis till föreningstugan. Festkommittén förblir vakant så det arrangeras inga fester detta år. 1994 började man med en information till nya medlemmar som uppskattades. Föreningstugan tapetserades och det blev tak över dansbanan. 1995 fanns det en festkommitté som ordnade midsommarfestligheter. I samverkan med kommunen reviderade man bestämmelserna för byggnation. Utflykt ordnades till Alnarp och Landskrona. Alla 158 kolonierna var uthyrd 1996. Kommunen avisrade att popplarna längs Dragongatan eventuellt kommer att fällas eftersom det är för dyrt att beskära popplarna vart tredje år. Istället skulle syrén planteras.

Liksom tidigare år fortsatte visningarna 1997 av området. Ingen festkommitté fanns detta år. Ny gräsklippare inköptes. Genom skrivelse till Skattemyndigheten i Lund lyckades kassören få viss skattebefrielse för åren 1992-1997 varför inbetalda skatt returnerades.

1998 startade med att föreningen i mars klippte västra poppelraden, vilket betalades av kommunen eftersom de hade brist på personal. Efter påsläpp av vattnet uppstod stor vattenläcka i norra brunnen vid Kristianstadsvägen, som reparerades och bekostades av kommunen. Grusning av de södra gångarna på arbetsdagen i april. Flera störtregn juni/juli krävde flera vägreparationer i Tagetes- och Lupingången. Visning av området för allmänheten under tre lördagar juni-augusti blev uppskattat - s.a 65 deltagare. En koloni uppsagd p g a utebliven skötsel. Föreningstugan flitigt uthyrd för familjefester m.m. Östra staketet sönderklippt och stöld av TV+parabolantenn m.m i

en koloni i oktober (dock bara ett fåtal inbrott sedan vi fick belysning i alla gångarna 1991/1992). Tyvärr 10 ton mer avfall än tidigare år. Vattnet stängdes för säsongen 26/10. I övrigt, i brist på festkommitté, planerades för 50-årsjubileet i Folkets Park 1999-03-20.



Förteckning över styrelseledamöter Östra Sommarstaden 1949-1998

År	Ordförande	Sekreterare	Kassör	V. ordförande	V. sekreterare
1949	J. Persson	O. Ekberg	J. Holmqvist	G. Wadensjö	K. Andersson
1950	J. Persson	L. Johansson	J. Holmqvist	G. Wadensjö	K. Andersson
1951	J. Persson	L. Johansson	J. Holmqvist	H. Ekelund	K. Andersson
1952	J. Persson	L. Johansson	J. Holmqvist	H. Ekelund	K. Andersson
1953	J. Persson	L. Johansson	J. Holmqvist	H. Ekelund	K. Andersson
1954	J. Persson	L. Johansson	J. Holmqvist	Hj. Nygren	K. Andersson
1955	E. Nordkvist	L. Johansson	J. Holmqvist	E. Lindell	K. Andersson
1956	E. Nordkvist	K. Andersson	J. Holmqvist	E. Lindell	J-E. Sjösten
1957	E. Nordkvist	K. Andersson	J. Holmqvist	E. Lindell	J-E. Sjösten
1958	A. Sandell	S. Lindell	J. Holmqvist	E. Lindell	S. Öhman
1959	A. Sandell	S. Lindell	J. Holmqvist	E. Lindell	S. Öhman
1960	A. Sandell	S. Lindell	J. Holmqvist	E. Nilsson	S. Öhman
1961	A. Sandell	S. Lindell	J. Holmqvist	E. Nilsson	S. Öhman
1962	N. Thomasson	S. Öhman	J. Holmqvist	E. Nilsson	N. Nilsson
1963	N. Thomasson	S. Öhman	A. Malmborg	E. Nilsson	N. Nilsson
1964	N. Thomasson	S. Öhman	A. Malmborg	N. Nilsson	A. Trulsson
1965	N. Thomasson	S. Öhman	A. Malmborg	A. Malmborg	A. Mårtensson
1966	N. Thomasson	S. Öhman	A. Malmborg	N. Nilsson	A. Mårtensson
1967	N. Thomasson	S. Öhman	A. Malmborg	N. Nilsson	A. Mårtensson
1968	N. Thomasson	S. Öhman	A. Malmborg	N. Nilsson	A. Mårtensson
1969	N. Thomasson	S. Öhman	A. Malmborg	N. Nilsson	A. Mårtensson
1970	N. Thomasson	S. Öhman	A. Malmborg	N. Nilsson	A. Mårtensson
1971	N. Thomasson	S. Öhman	A. Malmborg	N. Nilsson	A. Mårtensson
1972	N. Nilsson	S. Öhman	A. Malmborg	A. Mårtensson	B. Hansson
1973	N. Nilsson	S. Öhman	A. Malmborg	A. Mårtensson	B. Hansson
1974	N. Nilsson	S. Öhman	A. Malmborg	A. Mårtensson	B. Hansson
1975	N. Nilsson	S. Öhman	A. Malmborg	B. Hansson	J. Hansson
1976	F. Fält	S. Öhman	A. Malmborg	N. Nilsson	B. Hansson
1977	F. Fält	S. Öhman	A. Malmborg	N. Nilsson	B. Hansson
1978	F. Fält	S. Öhman	A. Malmborg	N. Nilsson	B. Hansson
1979	F. Fält	S. Öhman	A. Malmborg	N. Nilsson	B. Hansson
1980	C-E. Ahlm	S. Öhman	A. Malmborg	N. Nilsson	S. Lundström
1981	C-E. Ahlm	S. Öhman	A. Malmborg	S. Lundström	A. Hansson
1982	C-E. Ahlm	S. Öhman	A. Malmborg	A. Hansson	B. Hansson
1983	C-E. Ahlm	S. Öhman	A. Malmborg	A. Hansson	B. Hansson
1984	G. Andersson	S. Öhman	A. Malmborg	A. Hansson	B. Hansson
1985	G. Andersson	S. Öhman	L. Ottosson	A. Hansson	B. Hansson
1986	G. Andersson	S. Öhman	L. Ottosson	A. Hansson	C-E. Ahlm
1987	G. Andersson	S. Öhman	L. Ottosson	A. Hansson	C-E. Ahlm
1988	S. Petersson	C-E. Ahlm	L. Ottosson	A. Hansson	R. Jönsson
1989	S. Petersson	C-E. Ahlm	L. Ottosson	L. Persson	R. Jönsson
1990	S. Petersson	C-E. Ahlm	H. Björk	L. Persson	L. Olsson
1991	S. Petersson	C-E. Ahlm	H. Björk	L. Persson	L. Olsson
1992	S. Petersson	C-E. Ahlm	H. Björk	L. Persson	L. Olsson
1993	S. Petersson	C-E. Ahlm	H. Björk	L. Persson	J. Norberg
1994	S. Petersson	L. Norberg	H. Björk	L. Persson	L. Hellberg
1995	S. Petersson	L. Norberg	H. Björk	L. Persson	L. Hellberg
1996	S. Petersson	L. Norberg	H. Björk	L. Persson	L. Hellberg
1997	S. Petersson	L. Åkerman	G. Andreasson	Ch. Persson	L. Hellberg
1998	S. Petersson	L. Åkerman	G. Andreasson	L. Hellberg	Ch. Persson

Förtjänsttecken och diplom till förtjänta medlemmar

30-årsjubileet 1979

kol 102 Stig Öhman, guld, medlem 1956, v sekr och sekr 1962-1979
kol 48 Anton Malmborg, guld, medlem 1949, kassör 1963-1979
kol 44 Nils Nilsson, guld medlem 1962, suppl, v ordf, ordf 1962-1979
kol 28 Nils Thomasson, silver, medlem 1949, ordf 1962-1971
kol 111 Hugo Lindell, silver, medlem 1949, revisor 1965-1979

Diplom för 30 års medlemskap och välskött koloni:

kol 8 Karl Nilsson	kol 53 Karl Flygare	kol 118 Johan Kronqvist
kol 12 Harry Borgström	kol 61 Otto Olsson	kol 132 Ivan Olsson
kol 19 Einar Lindell	kol 64 Algot Andersson	kol 138 Viktor Lund
kol 20 Elvir Andersson	kol 96 Alvar Trädgårdh	kol 139 Gunnar Borgström
kol 24 Helge Isberg	kol 108 Sture Andersson	kol 142 Rudolf Håkansson
kol 39 Lennart Johansson	kol 113 Nils Lundborg	

40-års jubileet 1989

kol 42 Birger Hansson, guld, medlem 1964, suppl, v ordf, v sekr 1965-1985
kol 154 Arne Nilsson, guld, medlem 1964, revisor 1966-ff
kol 18 Gösta Andersson, silver, medlem 1970, studieledare, ordf 1979-1987
kol 72 Carl-Eric Ahlm, silver, medlem 1976, ordf, v sekr, sekr 1980-1983, 1986-ff
kol 11 Karl Jacobsson, silver, medlem 1977, styrelseledamot 1980-ff

Diplom för 30 års medlemskap och välskött koloni:

kol 4 Leo Duvander	kol 94 Kurt Johansson	kol 141 Arvid Trulsson
kol 7 Folke Nilsson	kol 99 Caj Garsén	kol 143 Ture Lindgren
kol 60 Edvin Olsson	kol 101 Henry Mårtensson	
kol 83 Kjell Persson	kol 123 Albin Mårtensson	

Diplom för 30 års medlemskap och välskött koloni:

1990: Ingen

1991: kol 122 Henry Jonsson förtjänstnål i silver

kol 76 Åke Rydén kol 131 Nils Andersson kol 133 Joel Larsson

1992: kol 5 Lennart Lloyd

1993: kol 107 Helge Åkesson

1994: kol 72 Carl-Eric Ahlm förtjänstnål i guld, sekr 1988-1993.

kol 42 Birger Hansson kol 134 Elsa Persson kol 154 Arne Nilsson

1995: kol 41 Jack Svensson

Diplom för 25 års medlemskap och välskött koloni (ändring av förbundsstadgarna)

1996: kol 46 Raimo Olsen kol 57 Gösta Andersson kol 70 Thor Bune
kol 100 Nils Nilsson kol 102 Stig Öhman kol 122 Henry Jönsson
kol 148 Börje Olsson kol 155 Sven Pihlman

1997: kol 108 Harry Björk, 7 år som kassör.

1998: kol 96 Sven Lundström kol 104 Gösta Persson kol 150 Agne Svensson
kol 157 Harry Larsson

50-års jubileet 1999

kol 139 Stig Petersson, förtjänstnål i guld, ordf i 10 år, samt föreningens representant i
Södra Regionen o Förbundsrådet samma tid.

Diplom för mångåriga arbetsinsatser inom föreningen

kol 13 Kent Olsson	kol 71 Kerstin Svensson/Alf Persson
kol 78 Maja/Sigurd Jarl	kol 126 Ylva/Bengt Malmberg
kol 137 Maiken/Egon Hedlund	kol 155 Sven Pihlman kol 157 Elisabeth Dahlgren



Med anledning av Östra Sommarstadens
50-års jubileum lördagen den 20 mars 1999
kl. 18.00 å Østads Folkets Park har vi
nöjet inbjuda

.....
till Middag

Välkomstdrink

Västkustsallad med rosenbröd 1)
Øl eller vatten

Fläskfilé med legymér, svamp och gräddssås 1)

Kaffe med kaka 1) 2)

Allt till en kostnad av 150:-/person som inbetalas på
postgiro nr 12 34 56-7 före 99-02-28.
Inbetalningen räknas som anmälan till jubileet.

- 1) De som önskar snaps, starköl, vin resp. likör köper biljett a' 30:- i "kassan".
- 2) Från kl. 21.00 dans till Flona G's orkester.